

Achter de schermen

In het derde deel van de rubriek 'Achter de schermen' komen we in gesprek met een vrijwilliger die al vele klusjes voor de fanclub heeft opgeknapt en ook het een en ander weet over het leven in Barcelona. Zijn naam zal bij de lezers van het magazine iets minder bekend zijn, maar de mensen die regelmatig met een fanreis meegaan of een penyabijeenkomst bezoeken, zullen Arno Hulleman wel kennen.

Tekst: Jeroen Otten

Arno maakte ergens midden jaren tachtig kennis met de stad Barcelona, tijdens een vakantie. Die eerste indruk heeft hem nooit meer losgelaten en was de reden dat hij in die tijd nog meerdere malen op vakantie ging naar de Catalaanse hoofdstad. Deze voorliefde voor Barcelona deed Arno in 1999 besluiten om er een half jaar te gaan wonen. Tijdens deze zes maanden leerde hij niet alleen veel over het reilen en zeilen van de stad en haar inwoners, maar werd hij ook een ware culé van FC Barcelona, dat hij op de voet ging volgen.

Het kloppend hart

Bij terugkomst in Nederland wilde Arno verbonden blijven met FC Barcelona, het kloppend hart van de Catalaanse provincie. Eenmaal op de hoogte van het bestaan van een fanclub in eigen land meldde hij zich rond de eeuwwisseling aan bij de Fan Club Barcelona. Eerst als lid, maar binnen een paar maanden ging hij in op een oproep van het fanclubbestuur en werd hij actief vrijwilliger.

Nadat hij in anderhalf jaar tijd allerlei hand- en spandiensten had verleend, was Arno er klaar voor om de volgende stap te zetten binnen de fanclub. Hij trad eind 2001 toe tot het bestuur en kreeg sponsor- en ledenwerving in zijn portefeuille. Bij grote evenementen zoals de penyabijeenkomst, maar ook bij bijvoorbeeld de kleinschaligere 'Messi-actie' van afgelopen zomer in Amsterdam is Arno aanwezig om te proberen de Fan Club Barcelona onder de aandacht te brengen en op die manier nieuwe leden te werven. Hij schrijft de diverse landelijke media aan en houdt de potentiële doelgroep voor de fanclub nauwlettend in de gaten.

De Trobada

Een van de bijzondere werkzaamheden van Arno is het jaarlijkse bezoek aan de Trobada Mundial de Penyes Barcelonistes. Dit is een grote internationale bijeenkomst die tot voor kort jaarlijks door een uitverkozen penya,



Het visitekaartje op de jaarlijkse Trobada van wereldwijde penyes

maar sinds het voorzitterschap van Sandro Rosell door FC Barcelona zelf wordt georganiseerd. Alle penyes ter wereld worden hiervoor uitgenodigd. Het bestuur van FC Barcelona staat dan gedurende twee dagen open voor dialoog met de penyes en komt zelf met nieuwe toekomstplannen voor de fanclubs. Tijdens deze Trobada representeert Arno de Fan Club Barcelona en heeft hij veel contact met voornamelijk andere buitenlandse penyes, die graag het internationale karakter van de voetbalclub willen benadrukken. Dit in tegenstelling tot de Spaanse penyes, die vaak lokale buurtbelangen behartigen. Naast het vele netwerken worden er ideeën uitgewisseld die voor de fanclub soms tot nieuwe activiteiten leiden. Natuurlijk wordt er ook aan promotie gedaan en het verbaast Arno altijd

weer hoe populair onze penya is als de fanclubmagazines tevoorschijn komen. Het blad, zoals u dat in de brievenbus vindt, levert elk jaar weer mooie complimenten op van penyes uit de rest van de wereld.

Fanreizen

Naast al deze werkzaamheden gaat Arno ook regelmatig mee als reisleader tijdens de fanreizen die de Fan Club Barcelona in samenwerking met NBD Sports organiseert. Tijdens zo'n reis vertelt hij enthousiast over de leuke en aparte dingen van de stad Barcelona, die hij zelf heeft ondervonden toen hij daar een half jaar woonde. Hij zal als vraagbaak altijd de tijd nemen om uw vragen over de stad te beantwoorden, zodat u weet waar u uw vrije tijd in Barcelona het beste kunt besteden.